

1. שבו על הברכיים

שבו נא שבו על הברכיים,
והחזיקו בידיים,
הסתכלו נא בעיניי,
מחאו כפיים.

ועכשיו חיוך נחמד,
גם נדנוד מצד לצד,
יד הניעו לשלום,
מה נעים היום.

2. צעד ועוד צעד

צעד ועוד צעד, נלך לאט, לאט,
צעד ועוד צעד, נלך אני ואת.
בואו נעמוד, בואו נעמוד,
נעשה סיבוב, נמשיך ללכת שוב.

צעד ועוד צעד, נלך לאט, לאט,
צעד ועוד צעד, נלך אני ואת,
נעשה סיבוב, נעשה סיבוב,
נעשה סיבוב ולמקום נשוב.
לאט, לאט, לאט, למקום נשוב.

3. ראש הצידה

ראש הצידה צד שני,
זה אתה וזו אני,
נסתכל נא מסביב
אתה חבר שלי חביב.

4. אני מביט למעלה

אני מביט למעלה מצביע לתקרה,
אני מביט למטה רואה את הרצפה,
אני מביט בדלת מביט גם בחלון
שם עף פרפר קטן ואחריו בלון.

5. אגרופים

אגרופים, מקשים,
אגרופים מאוד קשים.

מסתובבים כמו כדורים,
אותם אנחנו מרימים,
אחת ושתיים תן, תן, תן,
אגרופים עכשיו נפתח.
מתנועעות האצבעות,
עושות שלום להתראות.

6. שתי ידי משחקות

שתי ידי משחקות, מלטפות ומוחאות
ובכל אחת מהן, מתנועעות האצבעות.
ידיי אשים כאן על הראש,
ואטפח אחת שתיים שלש,
על כתפיי ועל ברכיי,
מה נאות הן שתי ידיי.

7. במעגל

במעגל כלם עומדים,
וידיים הופ נותנים,
מסתובב המעגל
מסתובב לו כגלגל,
מסתובב, מסתובב, 2X

8. היום אני נוסע

אני אוחז בהגה,
נוסע במכונית,
אני נוהג קדימה
וגם אחורנית.

עכשיו נוסעים קדימה
קדימה במכונית,
עכשיו עושים ההפך
נוסעים אחורנית.

ההגה מסתובב
לשמאל ולימין
שבו איתי ביחד
אתכם אני מזמין.

עכשיו נוסעים קדימה
קדימה במכונית,
עכשיו עושים ההפך
נוסעים אחורנית.

9. הבובה שלי

הבובה שלי רוקדת איתי,
הבובה שלי אוהבת אותי,
אני אותה רוחץ מלביש ומסרק,
שומר עליה כך שהיא לא תתפרק.

לה יש שתי ידיים,
ויש שתיי רגליים,
בטן ראש וגוף,
חמוד הוא הפרצוף.

10. הדובי

הדובי הקטן רוקד,
ריקוד עליז מאוד,
בחדר הוא עכשיו צועד
אינו רוצה למעוד.

בום, נופל והופ, הוא קם. 2X
דובי, דובי מסתובב ומוחא כפיים,
דובי, דובי מסתובב, מניע הידיים.

11. נימוס - {מילים שימושיות}

יש כמה מילים יפות והן שימושיות,
תודה, סליחה, בבקשה, שלום להתראות.

קיבלנו מתנה מידיד או ידידה,
איך נודה, נאמר מילה אחת ושמה תודה.
אם הרבצנו רבנו אז נגיד בלי מבוכה,
עוד מילה אחת, מילה יפה ושמה סליחה.
יש כמה מילים יפות...

אם רצינו לבקש אמרנו בלי בושה,
מילה כה חשובה - ושמה בבקשה.
מה נאמר ומה נוסיף פה בלי כל הפתעות,
כשנפרדים אז מה אומרים - שלום להתראות!
יש כמה מילים יפות...

12. אימא בואי ורקדי

אמא, אמא בואי ורקדי,
אמא, אמא, קחי נא את ידי.
עכשיו אשב ואת סביבי,
לאט, לאט, הסתובבי,
אמא, אמא בואי ורקדי...
עכשיו תשבי אני סביבך,
לאט, לאט, לאט אלך.
אמא, אמא בואי ורקדי,
אמא, אמא, קחי נא את ידי.

13. חתולים שניים

חתולים שניים,
בכפות ידיים.
חתול שחור קטן,
שני חתול לבן.
הם מייללים מיאו, מיאו, מיאו,
ומתרחקים צ'או, צ'או, צ'או,
מלקקים חלב ומנקים הגב,
מסתובבים רוצים לתפוס את הזנב.

14. צפרדע

יש לי ידידה, צפרדע ירוקה,
קפיץ וקפוץ למים צפרדע חמודה.
גברת צפרדעונת, גברת נכבדה,
מדוע את קופצת, מדוע לא אדע.

קפיץ וקפוץ וקפיץ,
והופ אל הביצה.

קפיץ וקפוץ וקפיץ,
מי יקפוץ איתה.

15. החילזון

מטייל החילזון בעונת הסתיו.
את ביתו נושא הוא,
נושא תמיד על גב.

נוטה לימין, נוטה לשמאל,
נוטה קדימה ואחור.

נוטה לימין, נוטה לשמאל,
אך הבית לא ייפול.

16. עוגה

יש עוגה על השולחן,

על צלחת כמובן,

מפית קטנה ישנה בצד,

אני אוכל עוגה לבד. 2X

אני גדול, אני גדול,

בגן יודע לאכול.

ביצה, קציצה וגם מרק,

אני בכלל לא מפונק. 2X

17. על הסיר יושבים

על הסיר יושבים,

ילדים טובים.

על הסיר יושבים,

ילדים בוגרים.

סיר צהוב וסיר אדום,

כחול, ירוק וגם כתום.

פיפי בו כולם עושים,

ממש כמו גדולים.

לא עושים במכנסיים,

לא בטיטולים,

אלא עושים כולם בסיר,

ילדים גדולים.

18. שיר לי אימא שרה

שיר לי אמא שרה,

לפני לכתתי לישון,

קולה נעים עדין מאוד

כקול הפעמון.

שיר לי אמא שרה,

על בובתי המתוקה,

מתכופפת אל לחיי

נותנת לי נשיקה.

שיר לי אמא שרה,

בקולה המלטף,

יד חמה היא מניחה

אני כל כך עייף.

שיר לי אמא שרה,

עצומות עיניי,

את השאר איני זוכר

יפים חלומותיי.

המילים והלחנים: אורלי בינדר