

1. שלום ילדים - עמוס ברזל

שלום ילדים, שלום. 2X
שלום ילדים, שלום ילדים,
שלום ילדים, שלום.

שלום לגוננת, שלום. 2X
שלום לגוננת, שלום לגוננת,
שלום לגוננת, שלום.
שלום להורים, שלום, 2X
שלום ל....., שלום ל.....,
שלום להורים, שלום.

שלום לכולם, שלום, 2X
שלום לכולם, שלום בעולם,
שלום לכולם, שלום

2. התעמלות בוקר - אורלי בינדר

בואו נמחא כפיים
ונטפח על הברכיים
ננדנד הראש מצד אל צד
לימין לשמאל כמה נחמד.

איזה כיף להתעמל לקפוץ ולנוע, [
איזה כיף להתעמל כל יום בשבוע.] 2X

בואו נמחא כפיים
ונטפח על הברכיים,
ננופנף בידיים ילדים
מצד אל צד כמה נעים.
איזה כיף להתעמל...

בואו נמחא כפיים
ונטפח על הברכיים
ברגליים נדרוך במקום
בידיים ננופנף לשלום.
איזה כיף להתעמל...

3. בוקר טוב כף נמחא - אורלי בינדר

בוקר טוב כף נמחא 3X
יהיה זה יום מלא שמחה.
בוקר טוב ברגל הך 3X
נשחק וגם נשמח.
בוקר טוב על הברכיים 3X
נטפח אחת ושתיים.

4. הפעמון - אורלי בינדר

בוקר טוב אומר הפעמון דין דון
מברך בבוקר את הילד הקטון
בוקר טוב ל..... 6X
בוקר טוב לכל החברים.

5. בוקר בא הולכים לגן - אורלי בינדר

אורלי בינדר/עמוס ברזל

בוקר בא הולכים לגן,
בוקר בא, בוקר בא.
בוקר בא הולכים לגן,
ואומרים ברוך הבא.

הגוננת, הילדים,
כאן כפיים מוחאים
שיר שמח הם שרים
ופוגשים גם חברים.

6. התרנגול - אורלי בינדר - עמוס ברזל

התרנגול בבוקר קוקוריקו אומר,
קומו ילדים, אסור כלל לאחר.
כרבולת הוא מניע, פותח המקור,
בוקר טוב מודיע ושר לו שיר מזמור.

קוקוריקו, קוקוריקו,
קוקוריקו, קו,
קומו ילדים, אל נא תרדמו

7. להתעורר - אורלי בינדר

בוקר טוב להתעורר,
נרחץ פנים אף וסנטר,
נלבש בגדים נצא מהר
ובחוץ נפגוש חבר.

יד נושיט לו לשלום, גם יד שניה נושיט
נסתובב בזוג יחדיו, וזה אל זה נביט.

8. השעון - אורלי בינדר - עמוס ברזל

כך כל בוקר השעון,
אומר לקום ולא לישון,
הוא ליד הראש מונח,
להעיר אותי מוכרח.

תיק, תיק, תק להתעורר,
השעון לי כך אומר,
בוקר בא צריך לקום,
די לישון ולא לנום.

ציל, ציל, צל הוא מצלצל,
ילד אל-נא תתעצל,
יום חדש ללימודים,
מסתובבים המחוגים.

9. נעים לבוא לגן - אורלי בינדר

בובה קטנה בחדר אומרת לי שלום,
אני שמחה שבאת לגן שלי היום.

בוא ותן לי יד
נרקוד ריקוד נחמד,
עכשיו סיבוב קטן
נעים לבוא לגן.

10. אני מתגבר - אורלי בינדר - עמוס ברזל

אני לא בוכה, אני מתגבר.
אומר שלום לאמא אני ממש בוגר.
מגיע אל הגן מוצא לי חברים,
להורים יש עבודה וגם כמה סידורים.

אני לא בוכה אני מתגבר
אומר שלום לאמא, אני ממש בוגר.
אני בלי ההורים להישאר בגן יכול
ללמוד ולשחק אני ממש גדול.

11. בוקר טוב - אורלי בינדר

בוקר טוב, בוקר טוב,
שמש מאירה ברחוב
בוקר טוב, בוקר טוב,
מאירה באור זהוב.

בוקר טוב, בוקר טוב, רחוק ולקרוב.
בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב.

12. יום מוצלח - אורלי בינדר - עמוס ברזל

יום חדש מתחיל,
לגן הולכים כולם,
יום חדש מתחיל,
יפה הוא העולם.

לא נכעס ולא נריב
זה לזה כלל לא נכאיב,
נצחק וגם נשמח,
יהיה זה יום נפלא מוצלח!!!

חברים טובים נהיה
ונשמור על הנימוס
נעזור גם זה לזה,
בכל זמן ללא היסוס.

13. כולם יושבים במקום - אורלי בינדר

כולם יושבים במקום, 3X
איזה יום נפלא היום.

מוחאים, מוחאים
וידיים משלבים.

14. הולך לגן - ניסן פרידמן - עמוס ברזל

אמא מעירה אותי כל בוקר אל הגן
חולצה ומכנסיים תראו אני מוכן.
מצחצח את שיני, ורוחץ את פני
עושה הכול לבד, לבד ממש.

הולך לגן כל בוקר כמובן,
.....הגננת מחייכת כל הזמן.
קוביות ומשחקים, לי גם מחכים,
כולנו שם שמחים ונהנים.

החול, הנדנדה שוב קוראים מהגינה,
וכל הבובות כבר מחכות לי בפינה.
מקשיבים לסיפורים, שר עם כל החברים
עד שאמא שוב בפתח ממתינה.

הולך לגן כל בוקר כמובן...

15. בבוקר, לאכול צריך - אורלי בינדר - אורלי

בינדר/עמוס ברזל

בוקר ריח של קפה
לחמנייה ומאפה,
הכול טרי ורענן,
בחלון מציץ ענן.

העיתון על השולחן,
חדשות למעוניין,
שוקו מיץ וכוס חלב,
בוקר שמש של זהב.

בבוקר, בבוקר, לאכול צריך,
בבוקר, בבוקר, לאכול צריך.

ריבת אוכמניות משמש
ופרוסות זה מה שיש,
דגנים של בוקר בקערה
מערבבים טעים אה...
גבינה וירק בכריך,
בבוקר לאכול צריך,
אוכלים בבוקר מתחזקים
ללימודים למשחקים.
בבוקר, בבוקר...

16. מה לובשים היום? אורלי בינדר – עמוס ברזל

בבוקר כשאני לגן הולכת ורוצה, להתלבש יפה להיות כה חמודה. אני פותחת ת'ארון לי יש בגדים יפים, חולצה וחצאית בצבעים כה מתאימים.

בבוקר, בבוקר פותחים את הארון, אנחנו שואלים, מה לובשים היום? אולי את החולצה, עם הפסים האדומים, אולי החצאית או מכנסיים לבנים.

מה לובשים היום? ואיך הולכים לגן, להתלבש יפה, רוצה כל ילד כמובן.

בבוקר כשאני הולך לגן אני רוצה להתלבש יפה להיות כה חמודי שכזה, אני פותחת ת'ארון בוחר בגדים יפים, חולצה ומכנסיים בצבעים כה מתאימים.

אני רוצה להיות יפה ומסודר, נאה ומצוחצח מסורק גם השיער, בגדים לי נקיים נעליי כה מבריקות אהיה בגן מיד בעוד שלש דקות.

מה לובשים היום? ...?

17. לשמור על הבריאות – אורלי בינדר

מברשת השיניים אינה רוצה לנוח היא כבר מחכה בבוקר לצחצוח. ציח, צחצוח שמאל ימין, את השיניים הלבין, ולשמור על הבריאות, כך כל יום ללא לאות!!!

מסרק לו רב שיניים אינו רוצה לנוח, הוא כבר מחכה לשיער בקוצר רוח. סריק, סריק סרק בתלתלים, את השיער כך מסרקים, ושומרים על המראה, שיהיה יפה נאה.

סבון נוזלי מרוח אינו רוצה לנוח, הוא כבר מחכה לכולם בקוצר רוח. עופו טוסו חיידקים, את הידיים מנקים, ושומרים על הבריאות כך כל יום ללא לאות!!!

18. בוקר בא יום חדש – אורלי בינדר

איזה בוקר כה נפלא מתחיל עוד יום מהתחלה, יהיה זה יום מוצלח נשחק בו ונשמח.

בוקר בא יום חדש יהיה טוב לכולם, פעמון תוף מזמרים מברכות הציפורים.

19. מה עשינו בגן היום – אורלי בינדר

מה עשינו בגן היום, בואו נספר, מה עשינו בגן היום למדנו לצייר.

ראש שיער אוזניים פה [X2] עיניים אף ציור יפה [X2] מה עשינו בגן היום, בואו נספר, מה עשינו בגן היום, שחקנו בחצר.

עלינו על הנדנדות, [X2] גלשנו גם במגלשות. [X2] מה עשינו בגן היום, בואו נספר, מה עשינו בגן היום, את הגן כל אחד סידר.

הכול מונח במדפים [X2] משחקים, צעצועים. [X2]

20. לישון בזמן - אורלי בינדר – עמוס ברזל

אוף, אני לא רוצה ללכת לישון, יש עוד סרט מצויר ומשחקים המון. אני רוצה עוד לשחק בלגו במחשב, אומרים לי לך לישון, את זאת איני אוהב...

אז מה אם מאוחר, צריך לקום מחר, עוד לא הספקתי שום דבר. ממני מה רוצים, יש עוד המון דברים, כמו ספרים ומשחקים. אבל אומרים לי לך לישון, כל המבוגרים.

אוף, אני לא רוצה ללכת לישון, לא ביום שבת ולא ביום ראשון, אני רוצה עוד לשחק, שמח לי וכיף, אבל פתאום אני נרדם, אני כל כך עייף... אז מה אם מאוחר...