

1. בגן שלנו – עמוס ברזל

בגן שלנו - כולנו נהנים,
בגן שלנו – כולנו משחקים.
בגן שלנו – רוקדים וגם שרים
את הגן שלנו אוהבים.

בגן שלנו, בגן שלנו,
איזה כיף ללמוד.

בגן שלנו, בגן שלנו
נשחק בו עוד ועוד.

בגן שלנו – אנחנו גדלים,
בגן שלנו – יש לנו חברים,
על הגן שלנו – אנחנו שומרים
כי את הגן שלנו אוהבים.

בגן שלנו...

2. בוקר טוב – עמוס ברזל

בוקר טוב, בוקר טוב,
בוקר, בוקר טוב,

לקום מהמיטה ולהתרחץ,
להתנגב ולהתלבש,
זה כל מה שיש.
בוקר טוב...

השמש בשמים, ציפור על העץ.
יום יפה נלך לגן
מי עכשיו מוכן?
בוקר טוב...

3. איפה הידיים? – עמוס ברזל

איפה הידיים לאן הן נעלמו
איפה הידיים היכן הן התחבאו
אולי הן למעלה, אולי למטה
נקרא להן שיחזרו.

ידיים, ידיים,
מוחאות כפיים.

הידיים חזרו פתאום
הן מנופפות לשלום.

4. הידיים עולות גבוה – עמוס ברזל

הידיים עולות גבוה, גבוה, גבוה,
גבוה הן עולות.
הידיים יורדות למטה,
למטה הן יורדות.

הידיים נפרסות לצדדים,
לצדדים הן נפרסות
הידיים זו לזו מתקרבות
וכפיים מוחאות.

5. מטפחת - אסנת אדם – עמוס ברזל

יש לי מטפחת יפה

יש לי מטפחת שקופה

אניח אותה על הראש]

אחת שתיים שלוש. [x2

יש לי מטפחת יפה
יש לי מטפחת שקופה
אניח אותה על היד]
פוו תעוף היא מיד. [x2

יש לי מטפחת יפה
יש לי מטפחת שקופה
אפרוש אותה על הרצפה]
שקט ליל מנוחה. [x2

6. פותחים סוגרים – עמוס ברזל

עיניים פוקחים, עיניים עוצמים,
עיניים פוקחים, עיניים עוצמים.

פה פותחים, פה סוגרים,
פה פותחים, פה סוגרים.

אצבעות פותחים, אצבעות סוגרים,
אצבעות פותחים, אצבעות סוגרים.

7. איפה אני [קו קו] – עמוס ברזל

איפה אני, איפה אני, איפה אני?

קו קו, קו קו, - הנה אני,
קו קו, קו קו, - הנה אני.

8. הפרדת אצבעות – עמוס ברזל

אגודל לאצבע נחבר]
אגודל מאצבע נשחרר] x2
ושוב נחבר ושוב נשחרר
את כל האצבעות ננער.

אגודל לאמה נחבר]
אגודל מאמה נשחרר] x2
ושוב נחבר ושוב נשחרר
את כל האצבעות ננער.

אגודל לקמיצה נחבר]
אגודל מקמיצה נשחרר,] x2
ושוב נחבר ושוב נשחרר
את כל האצבעות ננער.

אגודל לזרת נחבר]
אגודל מזרת נשחרר] x2
ושוב נחבר ושוב נשחרר
את כל האצבעות ננער.

9. המון צבעים – עמוס ברזל

למה יש צבע אדום – עגבנייה, עגבנייה,
עגבנייה בצבע האדום.

למה יש צבע ירוק – מלפפון, מלפפון,
מלפפון בצבע הירוק.

המון צבעים יש בעולם
וכולם יפים כולם.

למה יש צבע כחול – שמיים, שמיים,
שמיים בצבע הכחול

למה יש צבע צהוב – שמש, שמש,
שמש בצבע הצהוב

המון צבעים יש בעולם
וכולם יפים כולם.

10. אני נוהג במכונית – עמוס ברזל

אני נוהג במכונית,

אני נהג זהיר,

אני נוהג במכונית,

עוצר – ולוקח חבר.

שני ילדים נוסעים במכונית,

שני ילדים נוסעים,

אני נוהג במכונית,

עוצר – ולוקח חבר.

שלושה ילדים נוסעים במכונית,

שלושה ילדים נוסעים,

אני נוהג במכונית,

עוצר – ולוקח חבר.

ארבע ילדים נוסעים במכונית,

ארבע ילדים נוסעים,

אני נוהג במכונית,

עוצר – וכל אחד

כל אחד למקום חוזר.

11. מנשקים – עמוס ברזל

את הברכיים מכופפים לכוון הבטן,

את הרגליים מחזירים ומישרים.

מנשקים את כף הרגל, [

מנשקים גם כף שניה. [X2

מנשקים פעם פה מנשקים פעם שם,

מנשקים, מנשקים, מנשקים.

12. מטפחת צבעונית - אורית הכהן - עמוס ברזל

ראו ידידי,

מה יש לי בין ידי,

מטפחת קטנטנה,

יפה ועדינה.

היא כה נעימה,

רכה כמו גלימה,

אותה על פניי

אניח ודי.

ראו ידידי

מה יש לי על פניי,

מטפחת צבעונית

שקופה וריחנית.

היא כה נעימה,

מלטפת בחום,

מאחוריה אסתתר

ואומר לכם שלום.

בכף ידי המתוקה,

מונחת לבדה,

מטפחת רכה

ששחיקה והתעייפה.

מטפחת צבעונית,

שקופה וריחנית,

מזכרת יפה

מחוויה כה נעימה.

13. מי על הברכיים – עמוס ברזל

מי על הברכיים מתנדנד מצד לצד X2

מצד לצד נתנדנד,

מצד לצד כך נשחק.

מצד לצד נתנדנד,

מצד לצד ונתחבק.

מי על הברכיים עולה וגם יורד,

מי על הברכיים, איתי עכשיו רוקד.

עולה למעלה, יורד למטה

עולה למעלה, הופ יורד.

מי על הברכיים דוהר כמו סוס

מי על הברכיים מהר, מהר, יטוס.

נדהר, נדהר, נדהר מהר,

נדהר, נדהר, כך נשחק.

נדהר, נדהר, נדהר מהר,

נדהר, נדהר, ונתחבק.

14. מתנדנד – עמוס ברזל

עולה, יורד, עולה יורד,

כך אני מתנדנד.

15. קרוסלה – עמוס ברזל

קרוסלה, קרוסלה, מסתובבת, מסתובבת,

קרוסלה, קרוסלה, מסתובבת.

היא עולה וגם יורדת,

קרוסלה מסתובבת,

קרוסלה, קרוסלה, מסתובבת.

16. לקום, לשבת – אורלי בינדר

לקום, לשבת, לקום, לשבת,

לקום, לשבת, לקום, לשבת.

ועכשיו? לקום, ועכשיו? לשבת.

17. כן ולא – עמוס ברזל

ראש למעלה, ראש למטה, [

כך מסמנים כן. [X2

ראש הצידה, צד שני, [

כך מסמנים לא. [X2

נצמיד ת'אוזן לכתף

אני לא רוצה,

נצמיד ת'אוזן השנייה

אני לא רוצה.

נתחיל הכול מהתחלה? כן, כן, כן!

ראש למעלה, ראש למטה...

נמשיך בפעם הבאה, מסכימים כן!

18. שיעון מתקתק - אנדה עמיר - עמוס ברזל

שיעון מתקתק
בחול ובחג
איננו פוסק
תיק - תק תיק - תק .

חולפת שעה
חולפות שעות ,
חולף לו גם יום ,
חולפים גם יומיים -

19. צריך להחליף חיתול - עמוס ברזל/יעל ברזל גוטמן - עמוס ברזל
צריך להחליף חיתול X2

יהיה לנו יותר נעים
כשאנו נקיים
יהיה לנו הרבה יותר נוח
ומיד נתחיל לשמוח.

צריך להחליף חיתול...

יהיה לנו יותר נעים
כשאנו נקיים,
נשים חיתול נקי חדש
ובגד נקי נלבש.

צריך להחליף חיתול...

20. תישן ילדי תישן - עמוס ברזל

תישן ילדי הקט,
אני כאן לצדך,
תישן ילדי הקט,
שים נא את ראשך

תישן ילדי תישן
אני לצדך,
תישן ילדי תישן
לילה טוב לך.

21. נעימת לילה טוב - עמוס ברזל