

מסיבת סיום לכולם

1. זה הרגע – עמוס ברזל

זה הרגע זה האות,
לקבל את הבוגרים במחיאות,
ההורים מתרגשים, הבוגרים מתרגשים
אז קבלו אותם בתשואות.

הידיים מוחאות, הרגליים רוקעות,
מסיבת סיום, מסיבת סיום,
כולנו מתרגשים לשלום מנופפים.

זה הרגע זה האות,
לקבל את הבוגרות במחיאות,
ההורים מתרגשים, הבוגרות מתרגשות
אז קבלו אותן בתשואות.

הידיים מוחאות, הרגליים רוקעות,
מסיבת סיום, מסיבת סיום,
כולנו מתרגשות לשלום מנופפות.

2. מסיבת סיום – עמוס ברזל

מה היום הגיע – מסיבת סיום
נפרדים היום – במסיבת סיום,
כולם נשיר נריע במסיבת סיום,
כולם נאמר שלום במסיבת סיום.

מסיבת סיום, מסיבת סיום,
השמחה לילדים,

מסיבת סיום, מסיבת סיום,
היום אנחנו נפרדים.

3. הזמן חולף – אורלי בינדר

הזמן עובר חולף מהר,
והפכתי לבוגר,
בוא עכשיו לרקוד,
בוא לרקוד איתי חבר

נסתובב נאמר שלום
הכול עבר כמו חלום,

בידיים כף נמחא
ברגליים כך נרקע
חברים טובים נהיה
גם אני וגם אתה.

הימים אצים מהר
קיץ בא כבר חם יותר,
בוא עכשיו לרקוד איתי
בוא לרקוד איתי חבר.

מסתיימת השנה והולכים לקטיינה.

בידיים כף נמחא...

4. השנה הסתיימה - עמוס ברזל

שְׁחַקְנוּ, וְרָקְדְנוּ, לְמַדְנוּ הַמֶּוֹן שִׁירִים.
קָרְאָנוּ סִפְרִים, צִיְרָנוּ צִיּוּרִים,
לְכָאן תְּמִיד אַתֶּם מְזַמְּנִים.

הַשָּׁנָה הִסְתַּיְמָה
אֵיךְ בְּלִינוּ פֶּה עִם הַיְלָדִים
אֲנַחְנוּ לֹא נִפְרָדִים
כִּי אַתְּכֶם אֲנַחְנוּ אוֹהֲבִים.

5. ריקוד הבובות – אורלי בינדר

אנחנו הבובות עצובות וקצת בוכות,
נשברו לנו ידיים הרגליים עקומות,
השיער מעט פרוע ופזורות גם הצמות
היינו כה יפות שהיינו חדשות.

אנחנו הילדות, אוהבות את הבובות
גם אם הידיים, הרגליים קצת שבורות,
לא חשוב בכלל אם פרוע השיער,
לסרק ולחבק, לנשק תמיד אפשר.

אנחנו הבובות עם שמלות צבעוניות,
עם כפתור וגם עם פרח עדינות רקדניות.
שמרו על כל בובה כך נאמר בבקשה,
כל בובה תרגיש שהיא כמעט כמו חדשה.

אנחנו הילדות מבטיחות לא לקלקל,
בובונת יקרה נלבישך כך נטפל,
אותך גם ננקה, נצא איתך לרקוד
אנו הילדות אוהבות אותך מאוד.

6. אבא אמא יחדיו איתי רוקדים.

אבא אמא יחדיו איתי רוקדים
גדלתי בשנה את זאת כולם יודעים.
אין זה יום הולדת אלא סיום שנה
נותנים לי ידיים ונשיקה קטנה.

הם אומרים בהצלחה מכל בני המשפחה,
בכל יום בכל שעה זו שמחה זו הפתעה.

7. ריקוד מטפחות – אורלי בינדר

מנופפים במטפחת לסוף השנה,
רוקדים כולנו יחד לסוף השנה,
מנופפים ביחד ולמעלה מרימים
מורידים, שיר לפרידה שרים.

מסתובבים עם מטפחת

מסתובבים כולנו יחד

עכשיו הנה צונחת

שלום לומר אינה שוכחת.

8. שיר הגננת – אורלי בינדר – עמוס ברזל

שלום לכם ילדים שלום,
אני הגננת נפרדת מכם היום,
אתכם ביליתי שעות רבות,
עכשיו נשארים הזיכרונות.

כל ילד בגן זכיתי להכיר,
כל אחד כמו לחן וכמו שיר,
שרנו, רקדנו שמענו סיפורים
ביחד חגגנו מסיבות וחגים.

אני הגננת שלום לכם אומרת,
הייתם חמודים ומתוקים,
קשה להאמין שחלפה לה שנה,
ועכשיו אנחנו נפרדים.

הגעתם לגן מבושמים וקטנטנים,
גדלתם להיות שמחים ושובבים,
הצליחו בחיים והיום מאושרים,
שלום להתראות, אנחנו נפרדים.

אני הגננת.....

9. ריקוד סיום – אורלי בינדר

אנחנו עומדים ביחד הילדים
מנפנים שלום, אנחנו נפרדים,
צעד לפנים צעד כה קטן
אנחנו מודיעים שסיימנו את הגן.

שלום, שלום אנחנו צועדים
שוב יוצאים לדרך קדימה ילדים
היה נחמד, היה נפלא
שוב מתחילים מהתחלה.

10 סוף, סוף שלישי ותוף – אורלי בינדר

כולנו מחייכים - סוף השנה
כולנו צוחקים - סוף השנה
כולנו כה שמחים - סוף השנה,
כולנו מזמרים בצליל ומנגינה.

סוף, סוף, סוף, סוף כל סוף
עם פעמון שלישי ותוף.

כולנו רוקדים – סוף השנה,
כולנו צועדים - סוף השנה,
כולנו נפרדים – סוף השנה,
ילדות וילדים בצליל ומנגינה.

סוף, סוף, סוף...

11. תזמורת לסוף שנה – אורלי בינדר

כלי הקשה נגנו בבקשה
ברכת שלום קטנה לכבוד סיום שנה.

תופים יחדיו הקישו נא בקול
בום, בום, בום, מגיע החופש הגדול.
כלי הקשה...

פעמונים יחדיו צלצלו בקול
ציל, ציל, ציל מגיע החופש הגדול.

כלי הקשה....

מנענעים יחדיו הקישו נא בקול,
תך, תך, תך, מגיע החופש הגדול.

כלי הקשה...

12. נה, נה, נה, סוף השנה – אורלי בינדר

נה, נה, נה, סוף השנה,
נה, נה, נה, בצליל ומנגינה.

לכבוד סוף השנה נה נה,
שולחים פה הזמנה נה נה,
נשיר ברוך הבא בא בא,
בוא למסיבה.

נה, נה, נה...

13. שיחקנו – אורלי בינדר

שיחקנו ורקדנו
היינו ביחד,
מגיעים לסוף הדרך
בשמחה ובלי כל פחד.

אולי נשוב ונתראה
כי כך נאה וכך יאה
מי שהולך, מי שחוזר
בלב תמיד נשאר חבר.

14. שלום לפינות – אורלי בינדר

שלום לכם צעצועים הייתם חברים,
שיחקנו בכולכם אתם נהדרים,
שלום לך לבובה שלום לקוביות
שלום גם לצבעים שלום להתראות.

אנו לא נמשיך עוד לשחק בגן,
אנו הבוגרים יודעים שבא הזמן,
ללמוד בבית הספר גם לגדול ולהחכים
לכן פה נפרדים, שלום למשחקים.

15. עוף גוזל - אריק איינשטיין-מיקי גבריאלוב

הגוזלים שלי עזבו את הקן,
פרשו כנפיים ועפו

ואני ציפור זקנה נשארתי בקן
מקווה מאוד שהכול יהיה בסדר.

תמיד ידעתי שיבוא היום
שבו צריך להיפרד,
אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום
אז מה הפלא שאני קצת דואג.

עוף גוזל חתוך את השמים
טוס לאן שבא לך
רק אל תשכח יש נשר בשמים,
גור לך.

עכשיו נשארנו לבדינו בקן,
אבל אנחנו ביחד.
חבקי אותי חזק הגידי לי כן
אל תדאגי ביחד כיף להזדקן.

עוף גוזל...
אני יודע שככה זה בטבע

וגם אני עזבתי קן
אבל עכשיו שבא הרגע
אז מחניק קצת בגרון,
מחניק קצת בגרון.

עוף גוזל חתוך את השמים
טוס לאן שבא לך
רק אל תשכח יש נשר בשמים,
גור לך.

16. בסוף - ניסן פרידמן - עמוס ברזל

בסוף, כולם הולכים הביתה,
בסוף, גם המסך יורד
בחוש, יוצאים כוכבי הלילה
כאומרים שלום צריך להיפרד.

בסוף, כל חגיגה נגמרת
בסוף, אוספים רק זיכרונות
בסוף, המנגינה נשארת
כאומרת לי שלום להתראות.

הכול עובר, הכול עובר,
ורק שירי הטוב תמיד חוזר
זה כמו חלום, שלום, שלום,
עוד נפגש בבוא היום.

בסוף, כל חגיגה נגמרת
בסוף, אוספים רק זיכרונות
בסוף, המנגינה נשארת
כאומרת לי שלום להתראות.

הכול עובר, הכול עובר,
ורק שירי הטוב תמיד חוזר
זה כמו חלום, שלום, שלום,
עוד נפגש בבוא היום.

17. אולי עוד קיץ – ש. אור – ק. אושרת

היום עולה והיום בא,
זמן קצר המלאכה רבה
בקשי אפשר לנשם,
בקשי אפשר לחלם
בן רכבות חולפות ביעף,
מתראים אנו בחטף
עוצרים ושותים קפה,
זוכרים שהיום יפה.

ודאי ישנו מקום בו הכל קורה לאט
הזמן עומד מלכת אולי זה פה על-יד.

אולי עוד קיץ אנחנו נפגש
כלנו נתרגש, זה נפלא
אולי עוד קיץ נמחה את הדמעה
ואם תגיע השעה ונבקש, אולי עוד קיץ נפגש

היום עולה והחם בא,
רוח קם לו מן המדבר
בקשי אפשר לנשם,
בקשי אפשר לחלם – [אין חלום]
במסלולי הכוכבים,
לפעמים אנו מצטלבים
עומדים רגע יד ביד
יכול להיות נחמד.

ודאי ישנו מקום בו הכל קורה לאט
הזמן עומד מלכת אולי זה פה על-יד.

אולי עוד קיץ אנחנו נפגש
כלנו נתרגש, זה נפלא
אולי עוד קיץ נמחה את הדמעה
ואם תגיע השעה ונבקש,
אולי עוד קיץ נפגש

רק שרוחות המערב יביאו סוף לשרב
וללבנו הקלה ותקוה גדולה -

אולי עוד קיץ אנחנו נפגש
כלנו נתרגש, זה נפלא
אולי עוד קיץ נמחה את הדמעה
ואם תגיע השעה ונבקש,
אולי עוד קיץ נפגש

18. התחלה חדשה – יעקב גלעד – יהודה פוליקר

שנים אני ואת בתוך מלכודת
יותר מדי ביחד, בתוך אותה ביצה.
היום אני נוסע לאן אני לא יודע
את איתי אל תבכי,
בכל סיום יש התחלה חדשה
ותמיד הפרידה היא קשה.

זהו הזמן, זה היום, זה הרגע,
החופש קורא לי מכל הכבישים.

זה הזמן, זה היום, זה הרגע,
החופש קורא לי לצאת לחיים חדשים.

אני ואת טובעים במערבולת,
סבוכים במעגל סגור בדרך בלי מוצא
יותר מדי ביחד, רגשות אשמה ופחד,
אל תבכי, אל תבכי,
בכל סיום יש התחלה חדשה
וכל דרך היא דרך קשה.

זהו הזמן, זה היום, זה הרגע...

אין מחיר לחופש, לא יקנו אותי חינם,
לא יקחו אותי בכסף, אין שום כוח בעולם.

זהו הזמן, זה היום, זה הרגע...

19. שלום ילדים - עמוס ברזל

2X שלום ילדים, שלום.
2X שלום ילדים, שלום ילדים,
2X שלום ילדים, שלום.

2X שלום לגנות, שלום.
2X שלום לגנות, שלום לגנות,
2X שלום לגנות, שלום.

2X שלום להורים, שלום,
2X שלום לאמא, שלום לאבא,
2X שלום להורים, שלום.

2X שלום לכולם, שלום,
2X שלום לכולם, שלום בעולם,
2X שלום לכולם, שלום.

20. פרחים לגנת – אורלי בינדר

הסתיימה כבר השנה אנחנו נפרדים, לך גנת חמודה שלום אנו אומרים. היית אלינו כה טובה לומר זאת מוכרחים, מושיטים כולנו לך, זר מלא פרחים.

השקית אותנו כמו פרחים טיפחת וגם גידלת,

בזכותך אנו פורחים את כל כך עמלת. בסבלנות אין קץ חניכת ידעת גם לחייך, אותך נזכור ימים רבים נתגעגע ועוד איך.

פרח מכל ילד קבלי הזר גדול, פרח ועוד פרח וברכות זה לא הכל. את תמיד בלב תהיי זאת נאמר בקול, אותך תמיד נזכור איתך נעים לגדול.

השקית אותנו כמו פרחים...

21. תעודה – אורלי בינדר – עמוס ברזל

יש לי תעודה טובה, יש לי תעודה.

הורי היקרים הביטו נא וראו, זו תעודתי, אתם בי התגאו.

אלך לבית הספר או אמשיך ללמוד בגן, זאת בתעודה הרי כתוב, מובן.

יש לי תעודה טובה, יש לי תעודה.

22. לפני שנפרדים

נורית בת שחר צפיר – יאיר קלינגר

לפני שנפרדים עוצרים לעוד דקה. היד אינה ריקה, שולחים עוד נשיקה שלא שוכחים בין ידידים.

לפני שנפרדים, בזמן כיבוי אורות, דולקות בין השורות עיניים מדברות, שלא שוכחים בין ידידים.

ולכן כשהמסך ירד

אנחנו נפרד

עד הפעם הבאה

רק עד הפעם הבאה

ולכן כשהמסך ירד

אנחנו נפרד

עד הפעם הבאה

רק עד הפעם הבאה.

לפני שנפרדים חובקים זרי פרחים, את הדמעה מוחים בכמה חיוכים, שלא שוכחים בין ידידים.

לפני שנפרדים הסוף קרב ובא, חשים את הקירבה בסוף שעה טובה, שלא שוכחים בין ידידים.

ולכן כשהמסך ירד...

23. אנחנו הבוגרים – עמוס ברזל

השנה נגמרת בשמחה ובאושר,

היום אנחנו מסיימים.

ציירנו שחקנו למדנו ושרנו

היום אנחנו הבוגרים.

אנחנו הבוגרים, איזה אלופים,

אין עוד כמונו בכל העולם,

אנחנו אלופים.

אנחנו הבוגרים, הילדים הכי טובים,

גם הבנות, גם הבנים,

אנחנו הבוגרים.

תודה לגנת למחנכות ולצוות

היום כולנו מתרגשים/מתרגשות,

גדלנו פה בסביבה כה אוהבת

את כולם אנחנו מברכים, - ומברכות..

אנחנו הבוגרות, איזה אלופות,

אין עוד כמונו בכל העולם,

אנחנו אלופות.

אנחנו הבוגרות, הילדות הכי טובות,

גם הבנות, גם הבנים,

אנחנו הבוגרות.

24. רגע לפני סיום – המילים והלחן: עמוס ברזל

רגע לפני סיום, רגע לפני פרידה,

נאמר שלום עכשיו לכל ילד וילדה,

רגע לפני סיום, שוב פורסים כנפיים

אל דרך חדשה בין ארץ ושמים.

עלו והצליחו כי עתידכם הוא בידכם

עלו והצליחו כי הכל למענכם.

רגע לפני סיום, והלב שוב פועם

זו דרך חיים שכל אחד טועם.

רגע לפני סיום, תוו לכם מסלול

אנחנו לצדכם בכל דרך ופיתול.

עלו והצליחו כי עתידכם הוא בידכם

עלו והצליחו כי הכל למענכם.

רגע לפני סיום, אל פני השמש העולה

שאו בלב תקווה כי הדרך ארוכה.

רגע לפני סיום, לימודים הם ערך

עמוד האש לא תם ויש לכם עוד דרך.

עלו והצליחו כי עתידכם הוא בידכם

עלו והצליחו כי הכל למענכם.

25. נברך את – עמוס ברזל

סוף השנה הגיע, את מי נברך לשלום?
ההתרגשות כאן התחילה כי הגיע היום.

נברך את..... נברך את..... 6X

את כולכם נברך לשלום.

26. תודה – עוזי חיטמן ס.קויומנידיזיס

תודה על כל מה שבראת,
תודה על מה שלי נתת,
על אור עיניים,
חבר או שניים,
על מה שיש לי בעולם.
על שיר קולח,
ולב סולח
שבזכותם אני קיים.

תודה על כל מה שבראת,
תודה על מה שלי נתת,
על צחוק של ילד,
ושמי התכלת,
על אדמה ובית חם.
פינה לשבת
אישה אוהבת
שבזכותם אני קיים.

תודה על כל מה שבראת,
תודה על מה שלי נתת,
על יום של אושר,
תמימות ויושר
על יום עצוב שנעלם.
תשואות אלפיים
וכפיים
שבזכותם אני קיים.

תודה על כל מה שבראת,
תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על אור עיניים,
חבר או שניים
על מה שיש לי בעולם.
על שיר קולח
ולב סולח
שבזכותם אני קיים
תשואות אלפיים
וכפיים
שבזכותם אני קיים.